

GEMEENTEVISIE

de  Kandelaar
evangelische gemeente terneuzen

DISCIPELSCHAP

*Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt,
die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft,
hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem
liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.*

(Joh. 14:21)

- **Wij leven om Jezus' liefde door te geven.**
- **Wij vragen ons bij elke beslissing af wat Jezus zou doen als Hij zich in die situatie bevond en handelen daar zoveel mogelijk naar.**
- **Wij vinden het vanzelfsprekend om als christen stappen te nemen om te groeien in geloof.**
- **Binnen de gemeente nemen we zoveel mogelijk deel aan alle mogelijkheden die aangereikt worden om geestelijk te groeien.**
- **Er is toerusting en begeleiding voor jongeren om hen te helpen hun plaats in de gemeente in te nemen.**

AANBIDDING

*U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart,
met heel uw ziel en met heel uw verstand.*

(Mat. 22:37)

- **Wij geven uiting van onze dankbaarheid aan God door Hem te aanbidden.**
- **Wij aanbidden hem door dagelijks te leven in overgave en toewijding.**
- **Wij geven elkaar de ruimte om God te aanbidden en we zoeken naar het hart van God en genieten van die momenten.**
- **In aanbidding die tot uiting komt tijdens onze zondagse samenkomsten gebruiken wij eigentijdse vormen en variaties waarin iedere leeftijdscategorie binnen onze gemeente herkenning vindt.**
- **Door aanbidding wordt genezende en vernieuwende kracht van de Heilige Geest in ons midden versterkt.**

MISSIONAIR

*Ga dan heen, onderwijs al de volken,
hen dopen in de Naam van de Vader en van de Zoon
en van de Heilige Geest,
hun lerend alles wat Ik u geboden heb,
in acht te nemen.*

(Mat. 28:19)

- **Wij zijn als gemeente, en waar mogelijk samen met andere gemeenten, een lichtpunt voor Terneuzen.**
- **Wij vervullen allen onze missionaire opdracht door actief te getuigen van Jezus Christus in woord en daad.
We rusten mensen daarin toe.**
- **Ons gedrag en onze levenshouding is zo aanstekelijk dat ongelovigen hierdoor Jezus leren kennen.**
- **Door eigentijdse en vernieuwende vormen staan we in de wereld, met als doel te getuigen zonder wereldgelijkvormig te worden.**
- **We bemoedigen en steunen mensen met de gave van evangelisatie.**
- **Zendelingen kunnen rekenen op morele, praktische en financiële steun.**

GEMEENSCHAP

Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde.

Ga elkaar voor in eerbetoon.

Wees niet traag wat uw inzet betreft.

Wees vurig van geest. Dien de Heere.

(Rom. 12:10,11)

- Als gemeente moedigen we individu, echtpaar of gezin aan tot een levende relatie van liefde met God en met elkaar.
- Wij geven elkaar ruimte, binnen de kaders van onze gemeente en respecteren elkaars mening.
- Wij stimuleren ieder tot actieve deelname aan gemeenteactiviteiten.
- Opdat onderlinge relaties optimaal ontwikkeld kunnen worden komen we bij voorkeur samen binnen een kleine groep, waar en in welke vorm dan ook.
- Binnen de gemeente is er zorg voor elkaar, zowel praktisch als pastoraal.

GAVENGERICHTE BETROKKENHEID

*Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest
gegeven tot wat nuttig is voor de ander.*

*Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest,
Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.*

(1 Cor. 12:7,11)

- We zijn ons bewust dat de Gever centraal moet staan.
Dit bereiken we door een dienstbare houding aan te moedigen en te onderwijzen, waardoor Hij alle eer krijgt.
- We hebben de zekerheid dat iedere gelovige, van God gave(n) en talenten heeft ontvangen.
- We helpen en ondersteunen elk lid in het ontdekken en ontwikkelen van die gaven en talenten.
- We vinden het vanzelfsprekend dat iedereen in de gemeente werk maakt van het ontwikkelen van zijn gaven.
- Onze leden zijn er zich bewust van dat het vanzelfsprekend is dat zij betrokken zijn bij de opbouw van de gemeente. We helpen elkaar om te delen en betrokken te zijn.



van Cantfortstraat 36, 4537 PE Terneuzen

0115-614880, gebouw 0115-614305

www.dekandelaar.org